



Svenska Frieserhästförbundet – Linda Annell och Elias 494



Min stora hästkärlek, en frieservalack som jag haft i flera år, blev sjuk och det fanns inget att göra. Efter att i flera månader sörjt honom försökte jag hitta en ny häst utan att hitta någon som kunde fylla tomrummet. Jag provred ett flertal hästar av olika raser men inget kändes rätt, fick då frågan om det inte var en frieser jag skulle ha igen.

Vi tog kontakt med en importör som rekommenderade en häst som stod på utbildning hos en känd tränare i Holland. Tyvärr var den inte till salu men efter lite övertalning så fick jag köpa den. Hästen fortsatte tränas, utbildas och tävlas och plötsligt började han klättra i rankning.

Tränaren och Djorn var ett fantastiskt tävlingsekipage och det kändes inte rätt att ta hem honom. Djorn blev kvar på träning och tränaren sa att han skulle göra honom till en Grand Prix-häst och att han skulle göra allt för att Djorn skulle bli en godkänd avelshingst.



Att han 4 år senare skulle ha gjort verklighet av det han sagt, kunde jag aldrig i min vildaste fantasi drömma om! Djorn van de Demro Stables blev godkänd och fick därmed namnet Elias 494. Innan jag köpte Elias har jag alltid sagt att det är helt omöjligt att få en godkänd holländsk avelshingst. Men tji fick jag.

Det bästa med rasen är att hästarna är så snälla, kloka, har stor talang för dressyr, människokära och otroligt vackra och det var därför jag köpte min första frieser och sedan dess har jag aldrig velat ha någon annan ras.

