



## Svenska Shirehästföreningen – Chapplin

Chapplin hade en svår start i livet, och jag tror alla är glada över varje dag man får med sin häst, för någonstans djupt inne i en så vet man att hästens liv är kortare än människans, men när man har en häst med men efter en fruktansvärd tid i sin ungdom, ja då är man extra glad över varje dag man får med sin häst.

För någon sommar sedan bestämde jag mig för att förverkliga en av mina drömmar, en riktig långritt! inte bara dagsritter på ett par mil, det har vi gjort många gånger, utan riktig långritt med tält, packning, hagmaterial.. ja ALLT! Så helgen efter midsommar lastade jag min själsfrände och resan tog sin start, till värmlands skogar bar det. Där bor en av mina bästa vänner Lina och hennes friaser sto Jaenske med sin kompis shettisen Busan. Linas hästar har tidigare stått i mitt stall så dom känner varandra väl. Mitt på dagen anlände jag och våran långritt tog sin början. Värmlands skogar är fulla av fantastiska grus och skogsvägar, så att hitta en bra ridväg var utan problem. Av hänsyn till Chappes ålder och tidigare ryggproblem så varvade jag rida/gå.

Vi utnyttjade vattenpölar och små sjöar vi hade sett på kartorna som vattenkälla åt hästarna, och stannade och rastade på ställen med bra gräs. Under natten slog vi upp tält och gjorde en liten hage åt hästarna. Vi avverkade nästan 5 mil på 2 dagar. Helt magiskt! Naturen var vacker! vädret höll sig fint! Hästarna njöt och jag fick mersmak! Så under sommaren har jag gjort 2 långritter till! Den ena en dagstur på rekordet 4,25 mil! Och en tvådagarsstur. Jag har hittat en app som har grymt bra kartor! Terrängkartan heter den, Jag har hittat sadelväsor som verkligen fungerar! Lärt mig att ridskor är hemska att gå i så rider hellre i typ vandrarkängor när jag ger mig iväg, ja massor av små bra upptäckter om praktiska ting!



Men Chappe har inte bara knatat långt i sommar, han har plockat flertalet medaljer på både SM i beridet bågskytte med Emil Eriksson som ryttare, och också på Grand Prix med polska ryttaren Radek Radoslaw och engelsmannen Dan Sawyer, dom inte bara tog medaljer utan slog dessutom flertalet både svenska, polska och engelska rekord! Då kanske ni tänker, jag men det var ju knappast Chappes förtjänst.. och nej, inte var det han som sköt inte.. men för att ryttaren ska kunna skjuta måste hästen hålla en bra högt tempo och jämt tempo och störa ryttaren så lite som möjligt, så inte var det enbart deras förtjänst ;)

Vi har kört ett brudpar från kyrkan till deras festplats, deltagit på uppvisningar, Varit med på filminspelning och varit modell.. ja allt möjligt! På shire riks visade han beridet bågskytte och fick träffa sin uppfödare Anette Sjödin, det var ett kärt återseende för alla parter :). Jag är verkligen så innerligt glad och tacksam över varje dag jag får med i mina ögon världens mest fantastiska shirehäst Chapplin! Han tar allt jag hittar på med ro och en enorm trygghet! Vi avslutade sommaren med att åka och hämta en unghäst, ingen shire, en Solid paint denna gång, en riktigt ung häst på 1,5 år, och Chappe bevisar återigen sin enorma klokhets och har verkligen tagit sig an honom som en riktig bonuspappa <3

MVH/Linda, ledamot Svenska Shirehästföreningen

