



Ewa-Lill Öjerteg

Jag heter Ewa-Lill Öjerteg och är 32 år.

Jag red lite på min kusins fjordhäst när jag var i tonåren, men började med fjordhäst "på riktigt" när jag mötte Nytorps Jum-Jum (2000 e: Lunbrigg 181, u: Nytorps Juliette 3063 ue: Tuffen 149) hösten 2006.

Det var kärlek vid första ögonkastet och den känslan har funnits kvar fast vi inte alltid varit överens.

Jag köpte honom 2010.



Jumme har testat både mitt tålamod och min kunskap många gånger och under våra år tillsammans har han lärt mig väldigt många saker, alltifrån att rida öppnor längs långsidan till att stängsla hagar (är det inte rätt gjort så rymmer han), men han har också varit en stor del i min livresa där jag fått lära mig att göra målsättningar, använda min magkänsla och lära mig att tacka nej.

Jag har under perioder i mitt liv lidit av psykisk ohälsa och Jumme har alltid funnits för mig, varit en del av att jag orkat ta mig vidare och han har alltid förlåtit mig fast jag gjort fel ibland.

Jag köpte Jumme för att han är den individ han är. Han har en fin personlighet med ett stort och gott hjärta, men bakom örat vilar en liten räv som vaknar till då och då.

Vi har deltagit vid några Fjord-SM, främst i bruksridning, samt ett JUF-SM (bruksridning), men vi är ett nyfiket team kring Jumme och har provat dressyr, hoppning, brukskörning, precisionskörning samt några grenar inom western också.

Förutom det används han hemmavid till uteritter i skogen, hobbykörning och vi sladdar ridhuset med honom.

Ett minne som jag alltid kommer minnas är när han drog mig och min man från kyrkan efter vår vigsel.

Meningen var att Jumme skulle vara min kompis (vilket han är) och att det går att tävla är en stor bonus för oss.

Jumme är en del av familjen och vi har alla stor glädje av och med honom.

Bilden från bröllopet är tagen av Sanna Svensson, den andra har jag tagit själv.